

Aan de Noorcommissie,

Betr. Leuivering

Hiermede verklaar ik:

door langdurige werkloosheid als kantoorbediende, in de functie van tijdschrijver bij de Diewer te Rotterdam in dienst te zijn getreden tegen een weksalaris van f 24.-

in 1942 een aanbieding te hebben ontvangen om aan de Ned. Omroep te gaan zingen tegen een veel hoger honorarium en mij verplicht veldde tegenover mijn gewin die betrekking te aanvaarden, temeer daar er grote kans bestond naar Frankrijk getransporteerd te worden.

Mijne Heeren.

Tot mijn verdediging inzake het lid worden van het Operatoor, terwijl mijn man zo'n "groot" inkomen zou hebben (zijnde f 800 per jaar) kan ik aanvoren dat wij mijn moeder, die geëvacueerd was en hierdoor haar broodwinning kwijtraakte, volkomen moesten onderhouden, ook kregen wij nog 2 andere daklozen, die wij tot op deze datum, tot onze last hebben en die door de oorlog in deze toestand geraakt zijn, te ondersteunen.

Tijdens de oorlog had ik nog 2 gezinnen in Amsterdam te verzorgen, waaronder een met 2 kinderen en waarvoor ik 2 x per maand door meer en wind naar A'dam fietste. Allen zijn bereid schriftelijk een verklaring af te leggen van hetgeen ik voor hen deed.